



Stichting
Vrienden
van Pater
Peeters

VvPP.NU | NIEUWSBRIEF OP WEG NAAR HUIS

samen bouwen aan een duurzaam Kasayi in Congo brief 2 | 2015

Mpokolo wa Muoyo

opvangcentrum voor familiehereniging van dakloze kinderen

Recent schrijft Ivo Vanvolsem mij vanuit Congo: 'Ons werk in Mpokolo wa Muoyo loopt 'ralenti' omwille van geldgebrek. Reizen van kinderen naar het binnenland voor familiehereniging kunnen we niet meer betalen. We vragen de ouders om hun kinderen te komen halen in Kananga, maar dat lukt hen niet...'

Eerder schreef ik u (nieuwsbrief 1 uit 2014) over 'Mpokolo wa Muoyo' (Bron van Leven). Graag vertel ik u meer over dit bijzondere opvangcentrum in Kananga. In het centrum vangen ze mensen op die om verschillende uiteenlopende redenen op straat zijn beland: de meeste zijn straatkinderen, 'uitgestoten' uit de familie of uit de maatschappij, rondzwervend, niet wetend waar naar toe. Het centrum, van de Missionarissen van Scheut, is officieus begonnen in 1992. In 1996 vond de officiële opening plaats. Ieder jaar vangt het centrum tenminste 500 daklozen op. Dagelijks verblijven er 45 tot 65 mensen. Daarvan is 20% volwassen en 80% kind. Deze kinderen zijn weeskinderen en kinderen die hun thuis ontvluchten omwille van de ellende, honger, ruzies en spanningen met hun stiefvader of -moeder. Andere zijn van huis weggejaagd omdat ze gehandicapt of karakter gestoord zijn alsook kinderen die uit het binnenland komen en in de stad verloren zijn gelopen, enz.

Een groep van tien mannen en vrouwen vangen deze verwaarloosde kinderen dagelijks op. Ze krijgen kleren, eten, een bed en aangepaste geneeskundige zorg. Ze zorgen voor de keuken, de aankopen, de was en strijk, de hygiëne, het onderhoud van het centrum, de geneeskundige zorg, de administratie en de boekhouding. Ze besteden ook veel tijd aan het aandachtig luisteren naar de levensverhalen de kinderen die zoeken naar een beetje begrip en liefde. Ze trachten hun problemen goed te begrijpen om te weten hoe hen te helpen met een duurzame oplossing; het herenigen met hun familie.

Mpokolo wa Muoyo is een zogenoemd transitcentrum: de mensen die worden opvangen verblijven er twee tot drie maanden. Het belangrijkste doel is deze 'verloren' mensen te helpen weer ergens in hun familie terecht te komen. De twee sociale werkers zoeken contact met familieleden om de terugkeer van de gasten voor te bereiden, waar ook in Congo. Zo helpen de mensen van het centrum hen hun leven weer op te starten. Dit is de betekenis van de naam van ons centrum: 'Bron van Leven'.

Sinds 2013 zetten ze zich ook in voor de familiehereniging van kinderen (van 10 tot 15 jaar) die in de Kasayi-streek ontvoerd worden en in Kinshasa (100 km verder) worden verkocht aan dievenbenden, die hen criminele vorming geven. Er zijn ouders van vermiste kinderen die komen smeken hen te helpen om hun kinderen terug te vinden. Dit vraagt veel communicatie- en zoekwerk. Momenteel zijn er meer dan 50 dossiers van vermiste kinderen onderhanden. Gelukkig zijn er hiervan inmiddels meer dan 10 terug bij hun familie.



Kananga is de hoofdstad van de provincie West-Kasayi. De stad heeft circa 1.500.000 inwoners en is sinds lang arm. De meeste mensen beschikken er niet over water en elektriciteit en er is geen industrie en geen werk. Veel van hen overleven dankzij kleinhandel op de markt en langs de straat.

liefdevolle opvang

Veel kinderen in Congo lopen op een pijnlijke lijdensweg en vragen om een specifieke bijstand. Maar bijzonder is hun enorme veerkracht; ze willen leven! Daar helpt het centrum hen graag bij vanuit een (bewuste) evangelische inspiratie. De Congolese mannen en vrouwen vormen het personeel van het opvangcentrum. Zij doen het dag in dag uit toch maar in moeilijke omstandigheden en zijn een ware zegen Gods voor de verstotenen van hun maatschappij, want van staatswege is er geen enkele steun voor deze Congolese kinderen.

Met 'Op het ogenblik is de financiële toestand van ons centrum erg krap. We zoeken op welk vlak we kunnen snoeien, wat erg pijnlijk is', sluit pater Ivo Vanvolsem zijn verhaal. Uw steun is dus altijd zeer welkom. Kinderen zijn niet voor niets ons 1e speerpunt, zoals u weet en kunt lezen in ons beleidsplan 2014 - 2019 (zie www.vriendenvanpaterpeeters.nl)

Uw Frans Douwen | oud-missionaris in de Kasayi, Congo

Uit het dagboek van: Frans Douwen

Na enkele jaren in de strijd tegen HIV/AIDS in het algemeen ziekenhuis van Bandundu, werd Dr. Antoinette Kapinga Tshibuyi, in 2008, benoemd tot burgemeester van de stad Kananga. Haar doel is de belangrijkheid van de stad te revalideren. Lang voor haar benoeming werd zij Mwakaji (moeder voor vrouwen) genoemd in haar actie ten gunste van vrouwen en jongeren in Kananga. Zij beheerde verschillende projecten waar 'vrouwen verleid tot prostitutie' een nieuw beroep konden leren. Zij heeft in haar verleden ook in België genoegzaam kennis verzameld om beter in de verdediging te staan tegenover HIV/AIDS. Antoinette is

een goede kennis van mij uit mijn tijd in Congo en afgelopen april kwam ze me bezoeken in Schilde (België). We hebben bijgepraat en afgesproken ons contact warm te houden. Goede communicatie is een belangrijke (nood)zaak om onze steun aan Congo goed te laten verlopen.



Burgemeester Kapinga Tshibuyi op bezoek op de voormalige lokatie van Pater Peeters

Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen?

Stuur dan een email naar

info@vvpp.nu

GOED GEREGELD

Afgelopen 'Goed Geregeld' schreven we u over Periodiek Schenken. Hierop hebben we veel positieve reacties gehad. We hebben een tekening gevonden die de voordelen van periodiek schenken duidelijk maakt. Deze wilden wij u niet onthouden.

Wat is periodiek schenken?

Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een schenkings-overeenkomst met een minimale looptijd van vijf jaar. Deze overeenkomst vraagt u eenvoudig aan via een mail naar: info@vvpp.nu

*Uitgangspunt in de voorbeelden hiernaast is een 42% belastingschaal.

PROFITEER ZELF

U schenkt hetzelfde bedrag | U BETAALT MINDER



Stel u schenkt jaarlijks € 200, aan VvPP voor een periode van 5 jaar.



De Belastingdienst belooft dit met een voordeel van € 84,- per jaar*.



U betaalt netto voortaan € 116, per jaar.

SCHENK HET VOORDEEL

U schenkt een hoger bedrag | U BETAALT HETZELFDE



U verhoogt uw jaarlijkse schenking naar € 345,- voor een periode van 5 jaar.



De Belastingdienst belooft dit met een voordeel van € 145,- per jaar*.



U betaalt netto (nog steeds) € 200,- per jaar.

Steun Stichting Vrienden van Pater Peeters

om samen te bouwen aan een duurzaam Congo

Helpt u mee ons werk voort te zetten, gebruik dan de bijgesloten acceptgiro of steun direct via

rekeningnummer NL 78 INGB 000 40 50 500

t.n.v. Vrienden van Pater Peeters



De Stichting geldt ook voor de fiscus als een erkend goed doel: over giften en legaten zijn wij geen belasting verschuldigd en voor u is de gift bijna helemaal aftrekbaar. Kijk op onze site voor meer informatie.



Met ons CBF-certificaat weet u zeker dat wij transparant werken en de wervingskosten onder de 25 procent blijven, in ons geval zelfs onder de 18 procent. Sowieso werkt het hele stichtingsbestuur volledig onbezoldigd.

Vrienden van Pater Peeters | Postbus 76 | 4850 AB Ulvenhout
www.vriendenvanpaterpeeters.nl | info@vriendenvanpaterpeeters.nl | 076 560 29 07