

December

De Sint is veilig onderweg naar Spanje en de Kerstdagen zijn in aantocht. Voor veel mensen is de decembermaand een bijzondere maand met warmte, genegenheid, vriendschap maar soms ook juist het gemis hieraan. December is ook een maand van terugkijken op het afgelopen jaar en hoop uitspreken voor het nieuwe jaar. In deze nieuwsbrief vertellen we u over vriendschappen in Congo-Kasayi en over onze goede voornemens voor 2015. Heeft u ook al goede voornemens?

Congo-Kasayi | Vriendschap

Een belangrijk element in de cultuur van de volken in de Kasayi is de vriendschap. Mensen hebben het permanent verlangen te leven in verbondenheid met vele anderen. Waar in onze westerse wereld het buurtleven voor een deel verloren is gegaan, leven ze in de Kasayi provincies met dorpsgenoten en met vele relaties dank zij huwelijken en interesses en gemeenschappelijke belangen. Zij zoeken elkaar bovendien op om meer stem te laten horen in de gemeenschap en overheid. Opmerkelijk is hoe mensen uit de Kasayi vele spreekwoorden machtig zijn, die de gemeenschappelijke banden nog nauwer aanhalen. Een bijzonder teken van vriendschap gebeurt bij naamgeving van eigen kind met de naam van een bijzondere vriend. Veel van onze confraters zijn aldus 'shakena' (= naamgenoot) met het kind van een bevriende familie. Niet meer leven in verbondenheid is een gevaar voor echt gelukkig zijn in het leven...



vrienden

VvPP | een terugblik & een blik vooruit

Afgelopen jaar is een ommekeer in gang gezet met meer focus op vrouwen en kinderen in Congo-Kasayi en een nieuwe opzet van de nieuwsbrief. Bij deze brief sluiten wij vaak een acceptgiro die gebruikt wordt voor uw adressering, maar ook om u eenvoudig de gelegenheid te geven te doneren. Daarbij benadrukken we dat de acceptgiro zeker geen verplichting is tot geven! Uit reacties maken wij op dat hier weleens verwarring over is. Besluit tot geven aan Congo is ten alle tijden aan u.

Sinds dit jaar is het mogelijk de nieuwsbrief digitaal te ontvangen; de verzendkosten hiervoor zijn nihil waardoor VvPP meer kan doen in Congo. Via de digitale weg is het eenvoudiger om met u te communiceren. Een papieren nieuwsbrief blijft natuurlijk altijd mogelijk, u ontvangt alleen een digitale versie als u dit aangeeft. In 2014 zijn er 3 nieuwsbrieven verzonden. Voor 2015 is het voornemen weer 4 stuks. Afgelopen jaar waren we ook blij verrast met uw reacties. Helaas is het ons nog onvoldoende goed gelukt deze steeds tijdig te beantwoorden. Dit verbeteren is een van onze goede voornemens.

In Congo-Kasayi wordt goede voortgang geboekt op de projecten. Hier horen verhalen bij van mensen die iets hebben bereikt. Het verkrijgen van deze verhalen en u daarover berichten hebben we met het plan 2014-2019 in gang gezet. Dit gaat in kleine stappen, maar we gaan u zeker berichten over de voortgang. Het is onze vurige wens dat de berichten uit Congo zelf een belangrijker deel gaan uitmaken van de nieuwsbrieven.

Kerstkaarten | wilt u onze ambassadeur zijn?

Veranderen kunnen we niet alleen. We hebben u en de mensen in Congo-Kasayi nodig. Helaas zien we door verhuizingen, het ouder worden, andere prioriteiten en het overlijden van donateurs het aantal donateurs teruglopen evenals onze inkomsten. Om goede en adequate hulp in Congo-Kasayi te blijven leveren vragen we uw hulp bij de Vrienden voor Vrienden actie. Wij hopen dat u, als trouwe donateur, trots bent op de geleverde hulp. Wellicht vertelt u hier wel eens over in uw omgeving. Wij willen u vragen dit te blijven doen. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een van de bijgesloten kerstkaarten sturen naar een vriend die wellicht uw voorbeeld wilt volgen met een donatie.

Dank u. Ik wens u fijne en warme dagen toe.

Frans Douwen | Oud-missionaris in de Kasayi, Congo



De Kerstkaart | Vrienden voor Vrienden actie

Één nieuwe donateur maakt het verschil. Het toont aan dat we samen in staat zijn te zorgen voor de toekomst. Niet alleen met geld maar ook met het werven van nieuwe donateurs. Weet u als onze ambassadeur deze donateur te vinden?

De kunstenaar | Mashika schildert wat zijn oog ziet

en toont steeds de weelderige natuur met mens en plantengroei onder een gulle Afrikaanse zon. Hij geeft een juist beeld van de schoonheid zoals hij die inschat: mensen moeten blij zijn in het licht en in de weelderigheid van het leven dat mensen samenbrengt. Mashika is de eerste die geschilderd heeft om de schooljes voor dove en anders gehandicapte kinderen te steunen. Tot aan zijn overlijden heeft hij deze dienst bewezen. Mensen die vroeger in Congo verbleven en werkten zijn erg bekoord zijn werk. Er is veel schoonheid verborgen en Mashika heeft die ontdekt. Hij stierf in het jaar 2005.

Uit het dagboek van: Johan Venken | herinnering aan een oude vriend

Ik woon in Katoka, en ben geboort van het Provinciaal huis bijna naast de kerk van St. Famille. Ik heb veel contact met de mensen van Scheut waar Pater Peeters toe behoorde. Vermits ik zo kort in de buurt ben ga ik iedere morgen naar de mis. Rond 16 uur ga ik er meestal een kop koffie drinken en kan ik soms tot een babbel komen als er toevallig nog iemand aan de tafel is. Ik ken Pater Jan Peeters nog, hij was een wijs man, iemand met heel wat eigenschappen,



Pater Jan Peeters

zo kende hij perfect Tshiluba en hij kon je in alles raad geven. De laatste jaren woonde hij alleen in de wijk Bianchi in een huis van Scheut dat noemde naar de naam Nkele Katue of vertaald 'scherp mes'. Toen hij daar woonde nodigde hij me regelmatig uit bij zich thuis, ook een kwestie om wat compagnie te hebben. Hij had daar ook een kamer voor me gereserveerd en kon als het wat laat werd daar de nacht

doorbrennen. Pater Jan Peeters was in vele dingen specialist, maar toen hij op Nkele Katue was blonk hij uit in de productie van bananen. Hij was werkelijk de kampioen van de stad. Dat deed niemand hem na. Het aantal struiken dat hij had was niet zo enorm veel, maar de regimes die hij van de struiken haalde dat was werkelijk nooit gezien. Nu gebruikt Pater Jan Peeters wel kunstmest wat daar bijdroeg aan dergelijk resultaat. Ook hield hij van dieren en had hij kippen en konijnen rondlopen. Dagelijks raapte hij het nodige aantal eieren. Wezenlijk is hij er niet meer, maar dagelijks voelen we nog altijd dat hij met ons is en ons begeleid in hetgeen we hier proberen te doen voor de mensen. Recent hebben we nog een bezoek gehad van Mgr. Madila, onze bisschop die het project PAF (pepiniere arbres fruitiers) is komen bezoeken. Dit is het project gefinancierd met de gelden van Pater Jan Peeters waarvoor we vorig jaar een aanvraag hadden gedaan. Onze bisschop was enorm onder de indruk. Dit bezoek van de bisschop zal volgens mij nog wel heel wat echo's geven en ondertussen kijkt Pater Jan Peeters van daarboven glimlachend toe.

de nieuwsbrief digitaal ontvangen? Schrijf nu in via:

www.VvPP.nu/nieuwsbrief

GOED GEREGLD

'Goed Geregeld' is een nieuwe rubriek waarin we u uitleg willen geven over de verschillende manieren om het goede werk in Congo-Kasayi te steunen. De mogelijkheden zijn legio maar niet altijd even eenvoudig. Daarnaast staan er de komende jaren een aantal veranderingen op stapel. Zo zal bijvoorbeeld de acceptgiro kaart in 2019 worden afgeschaft. Als wij u vertellen dat 90% van onze donateurs een acceptgiro krijgt toegestuurd begrijpt u dat er voor de komende jaren veel werk te verzetten is.

Vertrouwd blijven steunen

Voordat we beginnen willen we u op het hart drukken dat u tot niets verplicht bent! In deze rubriek willen we u vertellen over alternatieven waardoor onze hulp nog effectiever wordt. Schrik niet maar we beginnen gelijk met een delicate vraag: Is uw steun goed geregeld voor nu en later? Dit antwoord moet u natuurlijk zelf geven maar wij helpen u graag met het schetsen van een aantal mogelijk-

heden om zaken goed te regelen.

Bij het nadenken over en regelen van uw nalatenschap komen er veel vragen op u af. Wellicht ook lastige keuzen en vragen waar u liever helemaal niet aan denkt. Toch is nu nadenken en regelen de manier om het goed te doen.

Gelukkig staat u er niet alleen voor. Wij helpen u graag. Als kleine stichting hebben wij niet alles in huis maar kunnen u wel wijzen op bijvoorbeeld het 'Werkboek, in 5 stappen uw testament goed geregeld' van het Rode Kruis. Dit kunt u eenvoudig aanvragen. Uw wordt stap voor stap meegenomen bij het regelen van uw testament met uiteraard ook aandacht voor het nalaten aan goede doelen zodat ook in de toekomst hulp geboden kan worden. Zelfs een fonds op naam is bij VvPP mogelijk. Daarnaast is uw steun fiscaal aantrekkelijk door onze ANBI status. Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden door een mail te sturen naar info@vriendenvanpaterpeeters.nl

Steun Stichting Vrienden van Pater Peeters

om samen te bouwen aan een duurzaam Congo

Helpt u mee ons werk voort te zetten, gebruik dan de bijgesloten acceptgiro voor uw steun of

steun direct via

IBAN rekening : NL 78 INGB 000 40 50 500

t.n.v. Vrienden van Pater Peeters



de Stichting geldt ook voor de fiscus als een erkend goed doel: voor giften en legaten zijn wij geen belasting verschuldigd en voor u is de gift bijna helemaal aftrekbaar. Kijk op onze site voor meer informatie.



dit betekent dat u zeker weet dat wij transparant werken en de fondsenwervingskosten onder de 25% blijven. In ons geval zelfs onder de 18%. Sowieso werkt het hele bestuur 100% onbezoldigd.

Vrienden van Pater Peeters | Postbus 76 | 4850 AB Ulvenhout

www.vriendenvanpaterpeeters.nl | info@vriendenvanpaterpeeters.nl | 076 560 29 07